



Άριθμ. Πρωτ. : 227

Έν Θήρα τη 28η Απριλίου 2022.

Διεκπ.: 115

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ύπ. ἀριθμ. 6

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΘΗΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ & ΝΗΣΩΝ κ.κ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΥ

ΠΕΡΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Πρός

Τόν Ιερόν Κλήρον & τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ' ήμāς Ιερᾶς Μητροπόλεως

Αγαπητά μου παιδιά,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μόλις πρόιν ἀπό λίγες ήμέρες, κατά τήν Άγια & Μεγάλη Παρασκευή, συμμετείχαμε ὅλοι στήν ίερά ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου. Σέ αὐτήν, ή Ἐκκλησία μας ἀξιοποιεῖ μίαν εἰκόνα ἀπό τὸν φυσικό κόσμο, γεμάτη ύπερβάλλουσα ἀγάπη καὶ στοργή, γιά νά μᾶς μεταδώσει τό μεγαλεῖο τοῦ Θείου Πάθους: «Ωσπερ πελεκάν, τετρωμένος τήν πλευράν σου Λόγε, σούς θανόντας παῖδας ἐζώσας, ἐπιστάξας ζωτικούς αὐτοῖς κρουνούς». Ό ίερός ύμνωδός παραβάλλει τή θυσία τοῦ Κυρίου μας μέ έκείνη τοῦ πελεκάνου, ὁ ὅποιος τρυπᾶ μέ τό φάγμα τό ίδιο του τό στῆθος, γιά νά ἐνσταλάξει στή συνέχεια τό αἷμά του στό στόμα τῶν νεοσσῶν του καὶ νά τούς κρατήσει στή ζωή. Κατά παρόμοιο τρόπο καὶ μέ τήν ἀφραστή φιλανθρωπία Του, ὁ ποιήσας «ἐξ ἐνός αἵματος πᾶν γένος ἀνθρώπων» (Πράξ. ΙΖ', 26), συγκαταβαίνει ὡστε ἀπό τήν τετρωμένη Του πλευρά νά ζεύσει «ύπέρ ήμāν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον» τό ἀντίδοτο τῆς ἀμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου, προσφέροντας τό Ἀχραντο καὶ Ζωήροντο Αἷμά Του γιά τή θεραπεία τῶν ἀνθρώπων.

Μέ τήν ἐθελοντική αίμοδοσία δίνεται ἡ δυνατότητα στόν σημερινό πιστό νά μιμηθεῖ ἔμπρακτα, καί μέ αύτόν τόν τρόπο, τόν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ ὅποιος πρώτος προσέφερε τό αἷμά Του γιά τή σωτηρία καί τή ζωή ὅλων μας. Τό αἷμα, κύριο λειτουργικό συστατικό τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς, μέ τήν ὅποια συνυφασμένο μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Δημιουργό Θεό, δέν παρασκευάζεται οὔτε πίπτει ἐξ οὐρανοῦ, ἀλλά μόνο προσφέρεται ἀπό ἄνθρωπο πρός τόν συνάνθρωπό του. Ἐξαρτᾶται ἀπλῶς ἀπό τή θέληση τοῦ καθενός νά στρέψει τό βλέμμα του στόν διπλανό του καί νά γίνει μιμητής τοῦ Κυρίου, Λυτρωτή καί Σωτήρα μας.

Ἀπό ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν πλησίον μας καλούμαστε λοιπόν καί ἐμεῖς, ἐφόσον ἡ κατάσταση τῆς ύγείας μας τό ἐπιτρέπει, νά δώσουμε λίγο ἀπό τό αἷμά μας καί νά προσφέρουμε τό ἀνεκτίμητο αύτό ἀγαθό, καθώς μέ μία φιάλη αἵματος μπορεῖ νά σωθεῖ ἔνας συνάνθρωπός μας. Ἄν μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μᾶς ἔδωσε τήν ἐντολή νά ἀγαπᾶμε ὁ ἔνας τόν ἄλλον, σέ βαθμό πού νά θυσιάζουμε γιά τούς ἀδελφούς μας ἀκόμα καί τήν ἴδια μας τή ζωή (πρβλ. Ἰω. ιε', 12-13, Α' Ἰω. γ', 16), τότε κατανοοῦμε τήν ὑψίστη σημασία τῆς αίμοδοσίας ὡς πράξεως ἀγάπης.

Παιδιά μου ἀγαπημένα,

Τό Κλιμάκιο Ἐθελοντικῆς Αίμοδοσίας θά εύρισκεται στό νησί μας ἀπό τίς 30 Απριλίου ἕως καί τίς 8 Μαΐου. Ἡς δείξουμε ὅλοι μας περισσότερη ἐπιμέλεια, εὐαισθησία καί προθυμία ἀπέναντι σέ αύτό τό τόσο ἀπλό ἔργο ἀγάπης καί φιλανθρωπίας, ἀλλά μεγάλης ζωτικῆς καί εὐεργετικῆς σπουδαιότητας. Ἡς ἐνισχύσουμε μέ τό αἷμα μας τήν Τράπεζα Αἵματος Σαντορίνης. Ἡς ἐντάξουμε τήν αίμοδοσία στό πρόγραμμα τῆς ζωῆς μας, ἐνθυμούμενοι καί τήν προτροπή τοῦ Εὐαγγελιστῆ τῆς ἀγάπης: «Τεκνία, μή ἀγαπῶμεν λόγω μηδέ τῇ γλώσσῃ ἀλλά ἐν ἔργῳ καί ἀληθείᾳ» (Α' Ἰω. γ', 18).

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,



Ο Μητροπολίτης,

Θύρας Ικελού Ιόχιος

† Ο Θύρας, Ἀμοργοῦ & Νήσων Ἀμφιλόχιος